



DAGEN TIL BØN FOR FRED FOR JERUSALEM

Hvert år første søndag i oktober

Vigtig information om Dagen til Bøn for Fred for Jerusalem

HVAD ER DET?

Den internationale Dag til Bøn for Fred for Jerusalem, som er indstiftet med opbakning fra mere end 1200 kristne ledere fra alle forskellige kirkeretninger og kulturer i verden, vil blive afholdt hvert år den første søndag i oktober.

Vores kaldelse er til udholdende, brændende, velorienteret global forbøn for Guds planer og formål for Jerusalem og alle dens indbyggere. Dette globale græsrodsinitiativ falder i år sammen med Yom Kippur, og for første gang i kirkens historie gøres der en indsats for at knytte den kristne liturgiske kalender med den bibelske, jødiske kalender.

Dette globale bønneinitiativ ledes i fællesskab af Dr. Jack Hayford (formand for The Foursquare Church og universitetsrektor for The King's College & Seminary) **og pastor Robert Stearns** (grundlægger og leder af Eagles' Wings Ministries.)

HVORNÅR ER DET?

Dagen til Bøn for Fred for Jerusalem afholdes den første søndag i oktober hvert år, nær Yom Kippur festen. I år – 2010 – falder det på den 3. oktober.

HVEM DELTAGER I DETTE?

- Et tocifret milliontal af kristne fra vidt forskellige kulturer, kirkeretninger og generationer, fra katedraler i hovedstæder til græshyttkirker i Afrika, ja, selv undergrundskirker i muslimske lande.
- I 2009 deltog næsten 175 lande – **inklusive undergrundskirker i 7 muslimske nationer** – og i år 2010 har vi ved Guds nåde tro for at endnu flere lande tager del i at bede for fred for Jerusalem.

HVORDAN BLIVER DENNE SPECIELLE DAG AFHOLDT?

- Først og fremmest kan bøn for fred for Jerusalem finde sted i lokale kirkelige fællesskaber som en del af deres gudstjeneste den 3. oktober. Deltagelse i DPPJ kan for et lokalt fællesskab være så enkel som at vedlægge DPPJ folderen i menighedens program og indarbejde en prædiken og bøn dedikeret til emnet den 3. oktober, afhængig af hvor meget tid og involvering, den enkelte menighed ønsker. Det vigtige er, at vi ønsker, at alle slags kirker med alle deres forskellige gudstjenesteformer slutter sig til kristne ud over hele verden i bøn for fred for Jerusalem i forhold til den forståelse, den enkelte menighed for at den strategiske betydning af dette.
- Nogle byer, områder eller lande har også regionale samlinger - i tillæg til de lokale menigheders gudstjenester - for at udtrykke enhed i bøn for fred for Jerusalem og dens befolkning
- Der er en særlig bønnedagssamling den 3. oktober i Jerusalem med kirkeledere fra hele verden og Israelske notabiliteter. Den vil blive transmitteret live på God TV til over 200 lande.
- Der er også en 24 timers bønnekonference, som Greater Calling (Større kaldelse) er vært for (www.greatercalling.org) hvor mennesker fra hele verden i alle tidszoner kan ringe ind til et virtuelt bederum via telefon og bede sammen for de mange behov i denne strategiske region og for dens befolkning.

HVORDAN FÅR JEG MERE INFORMATION?

Log på www.daytopray.com og find følgende:

- Oversættelser af bønnedagsmaterialer, flyers, prædikener osv. på mange forskellige sprog, som kan downloades og/eller printes til din computer. Vi har materiale på 19 forskellige sprog fra sidste år på hjemmesiden og vil opdatere med et større antal oversættelser i 2010
- For børn er der et DPPJ program for aldersgrupperne 3-6 år og 4-10 år. De indeholder lektioner, aktivitetsforslag, sider til at farvelægge og bønnekort.
- Vi planlægger også at have et DPPJ ungdomsprogram for teenagere til at downloade med gudstjenesteforslag, en sketch, budskab, video og musik.
- Pressemeldelser både i lyd- og videoformat og som tekst.
- En liste over de ledere på verdensplan som bakker op om kaldet til bøn.
- En liste over statslige, nationale og internationale koordinators, som sætter denne bønnebevægelse i gang samt link til at kontakte dem med spørgsmål
- Materialer som kan bestilles for at din menighed kan blive udrustet, eller til bibelstudiegruppe som træning for at forbedre jeres afholdelse af 3. oktober.
- Fotos og beskrivelser fra tidligere års afholdelser
- Historien bag Dagen til Bøn for Fred for Jerusalem

Du kan også ringe til Eagles' Wings office på 716-759- 1058 or 1-800-51 WINGS.

HVORDAN BLIVER JEG INVOLVERET?

Du kan kontakte din regionale eller nationale koordinator via hjemmesiden, hvor du kan emaile dem direkte via link med deres navn. Koordinatorer i Danmark er:

- Ravi Chandran, e-mail ravi@pc.dk
- Betina Jensen, tlf. 20 77 63 67, e-mail betina@worthy.dk

Hvis dit land ikke har en DPPJ koordinator, kan du kontakte os gennem hjemmesiden www.daytopray.com eller ved at ringe til vores kontor på 1-800-51 WINGS.

BETYDER BØN FOR FRED FOR JERUSALEM, AT JEG ER IMOD ARABERE OG PALESTINÆNSERE?

Hos Gud er der ikke personsanseelse, Han elsker alle lige højt. Han har en frelsesplan såvel for efterkommerne af Isak som efterkommerne af Ismael. Når vi beder for Jerusalems fred, beder vi for ALLE de mennesker, der bor der. Vi ønsker af hjertet at se Guds ord opfyldt. Vi ønsker at se muren mellem jøder og arabere nedbrudt (Ef. 2:14), at se enhed, kærlighed og forståelse for hinandens genoprettelse, og at Guds fulde Shalom og velsignelse skal hvile over landet og dets indbyggere.

HVORFOR SKAL JEG BEDE FOR FRED FOR JERUSALEM?

- **1. Mos. 12:3 – Herren siger i sin pagt med Abraham:** *”Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes.”*
Historien har klart vist, at de lande og ledere, som velsignede Israel og det jødiske folk, til gengæld blev velsignet af Gud, og de, som forbandede det jødiske folk og Hans hellige land, blev selv genstand for Guds vrede.
- Gud har inspireret bibelens forfattere til at give en tidløs udfordring til alle, som følger Ham, til at *”Bed(e) om fred for Jerusalem: Gid de, som elsker dig, må leve trygt”* Sl. 122:6.
- Jerusalem og landet Israel er det eneste demokrati (med religionsfrihed og rettigheder for alle mennesker og køn) omgivet af 22 arabiske udemokratiske lande.
- Israel og USA forsvare de samme værdier og friheder imod den samme fælles fjende ... radikal Islam.
- Vi skylder det jødiske folk stor tak for grundlæggelsen af vor kristne tro og deres store bidrag til samfundsudviklingen gennem medicinske, landbrugsmæssige og teknologiske fremskridt.
- Det er kirkernes ansvar at stå sammen med pagtens folk for genoprettelsen af Israel og Guds formål med landet. Det er kristnes ansvar at opfylde Guds profetiske ord til jøderne i deres generation.
- Igennem kirkehistorien har der været megen forfølgelse af det jødiske folk – ting gjort i Kristi navn - der bestemt ikke havde Kristi karakter. Vi har ansvar for i vores tid at gøre det godt, som vore kristne forfædre gjorde galt ved aktivt at bede om Guds velsignelse over landet og dets folk.